

Driemaandelijks  
tijdschrift

Nr. 19

# Go!

1€

JUNI  
2021

## “Ten dienste van de samenleving”

■ pagina 4

■ **DOSSIER** ■

**De jeugd  
engageert zich**

Het Leger des Heils is een internationale beweging en behoort tot de universele christelijke kerk. Zijn boodschap is gebaseerd op de Bijbel. Zijn dienstverlening wordt gestimuleerd door de liefde tot God. Zijn opdracht is het Evangelie van Jezus Christus te prediken en in Zijn naam menselijk nood te lenigen zonder enige vorm van discriminatie.





## Handje schudden...

**Nog niet zo lang geleden verwachtten wij, wanneer wij een gesprek aanknoopten met een kennis, dat onze kinderen ter begroeting hun hand uitstaken. Dit gebaar maakte deel uit van de etiquette die voor ons belangrijk was.**

Er verscheen een glimlach op ons gezicht wanneer onze kennis spontaan het initiatief nam om “hallo” te zeggen, vergezeld van een korte handdruk.

Nog niet zo lang geleden waren we nog druk bezig met het stellen van grenzen aan onze kinderen om te voorkomen dat ze dagelijks voor alle mogelijke, verschillende soorten beeldschermen zouden zitten.

In plaats daarvan gaven wij hen de raad om hun prioriteiten wat bij te stellen en een goed boek te lezen, dat net zo interessant maar wel leerzamer kon zijn dan steeds maar toe te geven aan urenlang passief voor hun beeldschermen te zitten.

Tot op de dag dat alle bestaande waarden werden overhoop gehaald, iets meer dan een jaar terug. In het begin geloofden we het niet echt. Wat later moesten we het toch toegeven. Die momenten zijn nog steeds erg aanwezig in onze gedachten. Omdat, in een paar dagen tijd, ons denkpatroon op de proef werd gesteld door de gezondheids crisis. Vanaf dat moment moesten we alles anders aanpakken, om het besmettingsrisico te beperken. De reflex om een handdruk uit te wisselen – laat staan een kus – met wie dan ook moesten we in versneld tempo afleren.

Hoe kunnen wij aan de jongsten uitleggen dat er een tijdperk is aangebroken waarin alleen het gesproken woord en hooguit het elleboog-tegen-elleboog contact de regel werd als het om begroetingen ging? Hebben volwassenen, na eerst te hebben gepleit voor een matiging van het gebruik van beeldschermen, niet het slechte voorbeeld gegeven door zelf via alle mogelijke socialmediakanalen te communiceren? Tot op het punt dat de volwassenen zelf tientallen uren werden afgestompt voor die alomtegenwoordige beeldschermen – gedwongen thuiswerkers geworden – schijnbaar als nadruk dat aanbevelingen uit het verleden niet langer geldig waren. Als dit geen reden is om bij veel kinderen en jongeren twijfel te zaaien.

Over dat laatste gaat in dit tijdschrift. Het moeilijke jaar dat we net achter de rug hebben, heeft de jonge generatie aan het wankelen gebracht. Deze generatie lijdt onder het feit dat ze niet normaal heeft kunnen leven, net op dit moment wordt hun groei naar volwassenheid 4, 5 seizoenen lang on hold gezet. Zulke ingrijpende impasse kan natuurlijk niet met een vingknip worden goedge maakt. Een geduldige opbouw zal de komende maanden belangrijk zijn. Voordat het échte leven terug begint, moeten onze jongeren de tijd nemen om eens goed na te denken over wat de rest van hun leven hun mag of kan bieden. En misschien ook even over de mogelijkheid om God te dienen in het Leger des Heils. ■

Kolonel Daniel Naud  
Voorzitter



“Het moeilijke jaar dat net voorbij is,  
heeft de jonge generatie wakker geschud.”



“Een rooskleurige toekomst voor onze kinderen”



## Een speciale jeugd-editie

We staan ervan versteld hoe ingrijpend alles op korte tijd is veranderd ten gevolge van de Covid-19 pandemie. Ons leven en onze samenleving wordt hierdoor

dagelijks beïnvloed.

Het isolement, de vereenzaming, de inhoudloze dagen, de verbroken contacten met vrienden en familie, lange periodes als een gevangene in eigen huis. De risico's, de ongerustheid, de claustrofobie, de angsten die zich opstapelen. De financiële gevolgen, de onzekerheid over werkgelegenheid, gezondheid en de plannen die mensen voor ogen hadden, zijn beïnvloed en hebben het gebruikelijke leven doorheen geschud.

Al deze omstandigheden en zo veel meer hebben vandaag invloed op ieders leven.

**In dit nummer bekijken we in hoofdzaak de impact op onze jongeren.**

Jongeren zijn veerkrachtiger, ze passen zich gemakkelijker aan dan ouderen aan de wijzigende levensomstandigheden. Ik weet het, ze hebben minder verantwoordelijkheid en minder verplichtingen, zij zijn tenslotte nog in hun vormende jaren. Maar niet alleen is hun formele opleiding verstoord, maar wat even belangrijk is, is het gebrek aan sociale omgang.

De vaardigheden die je nu moet opbouwen voor de rest van je leven ontbreken. Sociale vaardigheden, omgang met anderen, zelfexpressie, je voorbereiding op volwassenheid, empathie, je eigen plaats vinden in de grote wereld, dit komt allemaal op de helling te staan door de beperkende quarantainemaatregelen.

**In de missie van het Leger des Heils draait alles rondom hoop.**

Wij bieden een breed palet aan van diensten en activiteiten, werken rondom hulp aan kinderen, maar ook samenwerken met jonge mensen.

Tijdens de Kosovaarse oorlog werkte ik in een vluchtelingen-kamp in Albanië. We vingden verwoeste gezinnen op en het waren telkens de tieners die zich sneller herstelden en de verantwoordelijkheid op zich namen om te koken in het kamp. Zij hadden de veerkracht om zichzelf te herstellen en zich aan te passen aan hun nieuwe realiteit.

Als wij in het leger samenwerken met kinderen, jongeren en hun gezinnen, willen wij hen helpen om de toekomst terug op te bouwen en hen de hoop bieden dat er een leven aankomt vol verrassingen en met een nieuw begin. Wij helpen mee om de jongeren een andere, rooskleurige toekomst tegemoet te laten treden.

Wij bieden hoop, wanneer het hopeloos lijkt.

**Marcus 9:36 “Wie in mijn naam één kind ontvangt, ontvangt Mij”**

Dank u voor uw steun ! ■

Mike Stannett, Majoor  
Vice-voorzitter

■ Interview

# Hoop op een dynamische jeugd

**De majoors David en Florence Vandebeulque zijn zowat 11 jaar verantwoordelijk voor de Jeugddienst van het Leger des Heils in Frankrijk en België.** In de overtuiging dat jongeren een groot deel van de levenskracht van ons “leger” vormen, moedigen de majoors hen aan verantwoordelijkheid en initiatief te nemen in het kader van de visie “**Jeugd in actie door geloof en dienstbaarheid**”.

## Wat betekent voor u “hoop voor onze jongeren”?

**David Vandebeulque :** Het lijkt misschien moeilijk om in deze beangstigende tijden over hoop te spreken wanneer voorspeld wordt dat deze jongerengeneratie tussen de plooiën zal vallen. Als ik in een bredere context naar de toekomst kijk, zou ik het in één zinnetje samenvatten: maak de jeugd mondiger in hun mentaal engagement. De Jeugddienst van het Leger des Heils is bereid om jonge actieve leden enige taken toe te vertrouwen bij haar activiteiten en projecten. Verantwoordelijkheid uit handen geven houdt een risico in, maar onder begeleiding kunnen vrijwilligers vaardigheden opdoen en meer vertrouwen krijgen. Wij willen jongeren ondersteunen om hun plaats in de samenleving te vinden en actief te zijn in onze organisatie. Zij zijn bereid uitdagingen aan te gaan, als ze dagelijks ons vertrouwen voelen.

## Hoe maak je jongeren verantwoordelijk?

**D.V.:** De AJIR-dienst<sup>1</sup> wou zich omringen met geëngageerde jongeren: plaatselijke leiders en gewestelijke referentiepunten voor de jeugd. Deze laatsten, negentien vrijwilligers, zijn verspreid over Frankrijk en België. Zij oefenen een bijzondere functie uit onder kinderen en volwassenen. Hun opdracht bestaat erin om binnen de uitgelijnde projecten hen enthousiast te maken bij het ontdekken en ontwikkelen van hun geloof, hen aan te moedigen een krachtvolle relatie met God te beleven en hen te motiveren om zich in te zetten tot Zijn eer en glorie. Concreet maken zij deel uit van verschillende comités en commissies, kinderclubs, fakkeldragers (scouting), communicatie, kunst en muziek ..., en nemen zo deel aan onze

jeugdwerking. Deze aanspreekpunten luisteren aandachtig naar de aandachtspunten waarover deze jongeren het met hen hebben en zijn hiervoor hun woordvoerders. Zij kunnen beroep op hen doen bij het organiseren van eenmalige evenementen, zowel op lokaal als regionaal vlak.

## Welke plaats krijgt de jeugdige medewerker in onze gemeenschap?

**D.V.:** De jeugdcoördinatoren zijn een steun voor de korpsofficieren (voorgangers). Door de projecten uit te voeren, worden zij onderdeel van de organisatie van onze gemeenschap, trainen zij zichzelf door hun vaardigheden te bekwamen en raken zij betrokken bij de verschillende missies van het Leger des Heils.

Onze ambitie is dat elke jongere zich kan ontplooiën en manifesteren in de verantwoordelijkheid die hij krijgt, gerustgesteld door de supervisie van een bekwame toezichthouder.

Zoals Jezus zijn discipelen opleidde om de Blijde Boodschap uit te dragen, zo inspireren deze jongeren ook anderen om een taak op zich te nemen.

## Is er nog een boodschap van hoop voor jonge mensen in deze tijd van pandemie?

**D.V.:** Wij wachten allemaal met spanning op het einde van de “social distancing”. Dit geldt des te meer voor onze jongeren die hopen elkaar binnenkort terug “levensecht” te mogen ontmoeten en niet meer uitsluitend via sociale netwerken. Weliswaar hebben deze tools hen in staat gesteld hechte banden te onderhouden en zelfs te versterken, maar jongeren hebben er behoefte aan elkaar te zien en gezellige momenten te delen. We hebben een heleboel projecten (zomerverblijven, terug-naar-school programma, trainingen, ...) die ons in staat zullen stellen elkaar weer te ontmoeten tijdens de zomer en aan het begin van het nieuwe schooljaar. Zulke feestelijke momenten moet je kunnen delen zodat de tijden van eenzaamheid en isolement snel op de achtergrond mogen verdwijnen.

Nu ik mij voorbereid om nieuwe verantwoordelijkheden op te nemen als korpsofficier, wil ik de jongeren met wie ik de afgelopen jaren heb samengewerkt, aanmoedigen met de woorden uit de *brief van Paulus aan de Kolossenzen, hoofdstuk 1, verzen 28-29*, :

**“Overall vertellen we over Christus. We waarschuwen alle mensen. Met alle wijsheid leren we hen alles wat we weten. Zo willen we iedereen de mogelijkheid geven om door Christus vrij te worden van schuld. Hiervoor doen we dan ook ons uiterste best. We spannen ons ervoor in met alle kracht die God ons geeft.” ■**

Interview gerealiseerd door Cécile Clément



Een moment van verbondenheid.

<sup>1</sup> AJIR = Jeugdafdeling van het Leger des Heils : Actie, Jeugd, Geloof & Dienstbaarheid

## Onze jeugd verdient een enthousiaste aanpak

**Het Leger des Heils heeft altijd ruime aandacht besteed aan kinderen en jongeren. In België is een afdeling speciaal aan hen gewijd onder de naam AJIR. Dat staat voor Actie, Jeugd, Geloof en Dienstbaarheid.** Deze tak is gewijd aan projecten en activiteiten voor kinderen en jongeren tussen 0 en 25 jaar. Het doel is hen een echte plaats in de gemeenschap te geven, hen te vormen en hen aan te moedigen om zich dienstbaar op te stellen naar de christelijke waarden die ons eigen zijn.

Talrijke activiteiten worden voorgesteld, zoals vakantieverblijven die voor iedereen toegankelijk zijn, diverse evenementen, opleidingsweekends, ... Wij willen dat de jongeren zich ontplooiën en hun talenten ten dienste kunnen stellen van de gemeenschap waarin zij leven. De ontwikkeling van het mentale welzijn van de jongeren is tevens een aandachtspunt waaraan wij grote zorg besteden, met eerbied van de overtuiging van eenieder.

### **Mooie dagen in het verschiet met de terugkomst van onze evenementen**

Onze teams van de afdeling AJIR hebben dit jaar, ondanks de pandemiebeperkingen van hogerhand, hun missie energiek voortgezet! De activiteitenstop in het begin van de lockdown deed ons zoeken naar alternatieve mogelijkheden. En met succes hebben we ons aanbod aan evenementen veeleer divers gemaakt met onder andere live Youtube-avonden en een volledig gedigitaliseerd opleidingsweekend. Daarnaast boden we meer leuke programma's aan in de vorm van spelletjesavonden of face-to-face animatiedagen.

Wij denken nu al na over nieuwe initiatieven zodra de Covid-perikelen geluwd zijn. Zaken in de zin van een feestelijk



Video-animatie voor de jeugd

samenzijn tijdens een tuinhappening, een opleidingsweekend of regionale bijeenkomsten. We werken rond bijeenkomsten samen met het Parcours Alpha Jeunes, om jongeren de ruimte te bieden zich te bezinnen over het leven, te horen over Gods liefde en op een speelse manier te ontdekken hoe christelijke spiritualiteit zin kan geven aan hun dagelijks leven.

### **Nieuwe dynamische communicatiekanalen**



Om de jongeren te motiveren zich de communicatie tsunami die op hen afkomt onder de knie te krijgen, is er gebrainstormd over de lay-out van al deze media. In samenwerking met de jongeren is gewerkt aan een nieuw logo, aan de keuze van kleur en typografie. Dit samenspel resulteerde in een nieuwe dynamische en verfrissende visuele identiteit, die hun de middelen geeft om hun geloof uit te drukken met hedendaagse middelen, op sociale netwerken of via andere hippe digitale kanalen.

Als u meer wilt weten over de activiteiten en verblijven voor kinderen en tieners,

**kijk dan op [www.sejours-armeedusalut.be](http://www.sejours-armeedusalut.be)  
of reageer op [jeunesse@armeedusalut.be](mailto:jeunesse@armeedusalut.be)**

## Onze (Franstalige) zomerverblijven voor 2021

### **Séjour pour enfants**

### **Les Jeux Olympiques**

**de 6 à 12 ans**

► du 3 au 10 juillet et du 10 au 17 juillet

### **Séjour pour ados**

### **Andelsium**

**de 13 à 17 ans**

► du 21 au 30 juillet

### **Séjour « Porteurs de Flambeaux »**

(activités de type scouts)

► du 10 au 17 août

Mathias Boutet

■ Ontmoeting

## Jongeren die begaan zijn met de waarden van het leven

**Anaïs is lid van de geloofsgemeenschap in Luik. Zij gaat ten volle voor een master in Europees recht, met optie mensenrecht, en wenst haar vaardigheden ten dienste te stellen van anderen. Haar professionele oriëntatie is een andere weg ingeslagen na integere gesprekken, waarbij zij haar beroepsleven wou afstemmen op haar christelijke waarden.**

### Wat is het verband tussen je studies en je christelijk leven?

**Anaïs:** Ik ben rechten gaan studeren met het idee om me te verdiepen in fiscaliteit. Ik wou immers vermijden dat ik steeds te emotioneel zou betrokken raken in rechtszaken. Ik zag er tegen op om geconfronteerd te worden met bijvoorbeeld een kind dat afstand moet nemen van één van zijn ouders of met een vrouw die seksueel is misbruikt.

In het gemeenschapscentrum te Luik kon ik me inzetten bij acties die de mensenhandel onder de aandacht brengen. Als vrijwilligster bij het bureau voor vreemdelingenzaken werd mij ook gevraagd juridisch advies te geven aan migranten.

Het was belangrijk voor mij om te getuigen van Gods liefde voor mensen met een pijnlijk verleden. Ik had het gevoel dat ik een

plaats in mijn studies had gevonden. Daarom besloot ik mij niet langer te specialiseren in fiscaliteit, maar in Europees recht en mensenrechten. De angsten voor mijn gevoeligheden waren niet langer aan de orde, ik voelde me sterker geworden dankzij mijn geloof.

### Wat is je plan van aanpak om je professionele competenties in dienst te stellen van de kerk en je geloof?

**Anaïs:** Ik ben mij ervan bewust dat ik, als advocaat of jurist, elke dag geconfronteerd zal worden met onrechtvaardige situaties of met mensen in nood. Elkeen gaat met tegenzin naar een advocaat.

Jezus kwam niet voor mensen in goede gezondheid, Hij kwam voor de zieken. Het feit dat de gemeenschap vol is van mensen met duizend en één problemen lijkt duidelijk. Christenen zijn net als alle andere burgers onderworpen aan de algemene en plaatselijke wetten. Op een bepaald moment in hun leven kan je zomaar in de beklagdenbank terecht komen of op de stoel als slachtoffer. Ik wil in mijn beroepsleven een getuige zijn van Christus' leven. Ik ben mij wel bewust dat de ethische code waaraan ik onderworpen zal zijn, mij zal verhinderen rechtstreeks over mijn geloof te spreken. Maar niets belet me om door mijn gedrag getuigenis af te leggen van Gods liefde.

### Heel wat jongeren gaan een onzekere beroepskeuze tegemoet. Kan je hen iets adviseren?

**Anaïs:** Ik ben ervan overtuigd dat onze studiekeuze ons met kleine stapjes op weg zet naar een zinvol leven. Wij zullen bedroefd worden in de ogenblikken van twijfel of mislukking. Maar als we de motivatie blijven behouden om een levenswandel uit te bouwen naar de waarden die ons drijven, vinden we wel een plaatsje in overeenstemming met het beoogde doel. Materiële overwegingen zoals het salaris dat bij een beroep hoort, of de honger naar erkenning of aanzien, zijn geen hoofdmotief als je een doordachte beroepskeuze maakte met hogere waarden in het achterhoofd. Het gevoel dat je je inzet voor een goede zaak is niet met geld te betalen. ■

Interview gerealiseerd door Mathias Boutet



Anaïs bruijst van enthousiasme om haar naaste te dienen

## Bevestig je geloof als kind

Het Leger des Heils heeft heel wat specifieke kenmerken wat betreft zijn werking en organisatie. Uniformen en rangen zijn daarvan een goed voorbeeld. De uniformen, hoewel soms verouderd en soms bespot, zijn het teken van de geestelijke inzet van de drager. Vanaf de leeftijd van 8 jaar kunnen kinderen een verbintenis aangaan en zo een "Jongsoldaat" worden.

Bijbelverhalen vertellen over kinderen die God dienden, zoals Samuel in de tempel, David die vocht tegen Goliath, het kind dat vijf broden en twee vissen naar Jezus bracht, ...

De kinderen die godsdienstonderricht krijgen bij het Leger des Heils worden bewust gemaakt van deze vragen van dienstbaarheid aan hun naasten en tevens van het zich ten dienste stellen van God. Het is door het bewustzijn van Gods bestaan en de wil om te leven volgens zijn leer, dat de kinderen hun verlangen kenbaar maken om een bijzondere plaats in te nemen binnen de gemeenschap van het Leger des Heils.

### De Jongsoldatenbelofte

*Ik heb God om vergeving gevraagd.*

*Ik hou van Hem en wil doen wat Hij mij vraagt.*

*Omdat Jezus mijn zonden vergaf, vertrouw ik erop dat Hij mij ook helpt om goed te zijn.*

*Ik zal anderen helpen Hem ook te volgen.*

*Ik beloof te bidden, de Bijbel te lezen en met zijn hulp rein te leven, in gedachten, woord en daad.*

*Dat betekent ook dat ik geen alcohol, tabak en drugs gebruik en afstand neem van alles dat schadelijk is voor mijn gezondheid of voor mijn relatie met Jezus.*

*Met de hulp van de Heilige Geest, beloof ik een trouwe Jongsoldaat te zijn.*



Meredith en Laetitia

**Meredith (8 jaar) en haar zus Laetitia (12 jaar) zijn geboren in een gezin van officieren van het Leger des Heils. Hun moeder is verantwoordelijk voor het korps (geloofsgemeenschap) in Antwerpen.**

Dit jaar, met Pasen, wou Meredith haar overtuiging publiek bevestigen door haar belofte als Jongsoldaat te bevestigen. Laetitia, die deze verbintenis al was aangegaan, wou dit engagement vernieuwen. Hun redenen om dit besluit te nemen zijn zeer verschillend. Meredith vindt dat zij legitiem meer kan deelnemen aan de verschillende activiteiten van het korps, zoals het bespelen van een instrument en deel uitmaken van het muziekkorps. Maar waar ze het meest trots op is, is het ontvangen van haar eerste Bijbel.

Laetitia, al vijf jaar Jongsoldaat, heeft deze keuze gemaakt omdat zij anderen wil laten zien wie God of Jezus is en wat Hij voor ons heeft gedaan. Het is een manier om onze liefde en ons geloof uit te drukken en anderen te helpen.

Elk jaar wordt de kinderen gevraagd hun verbintenis als Jongsoldaat te vernieuwen. Voor Laetitia is dit een belangrijk moment, omdat zij zich elke keer realiseert dat het voor haar van essentieel belang is om een Jongsoldaat te zijn. Het is niet altijd gemakkelijk om aan de andere kinderen uit te leggen wat deze belofte inhoudt, sommigen kan het niets schelen en anderen vinden het "bijzonder".

Laetitia vindt het belangrijk dat mensen weten dat God er altijd voor haar is. "God bestaat echt. Voor jou ook! "

Door de Jongsoldatenlessen leren kinderen steeds meer over de Bijbel en kunnen ze groeien in hun geloof door hun eigen mening te vormen. ■

Esther Tesch

## ■ Ontmoeting

# Een verwelkoming dat aanvoelt als 'thuiskomen'

Het kindertehuis 'Clair Matin' is gelegen in een groene omgeving naast het 'Huis voor Moeder en Kind'. Het tehuis maakt deel uit van de Service Résidentiel Général (Residentiële opvang en begeleiding van kinderen en jongeren) en wordt gesubsidieerd door de Franse Gemeenschap om kinderen tussen 3 tot 18 jaar op te vangen die er door de rechter worden geplaatst.

*Coördinatrice, mevrouw Madyson Billiau, informeert ons over het project van het tehuis.*

**Ons objectief.** "Wij organiseren een collectieve opvang en opvoeding van jongeren die gespecialiseerde hulp nodig hebben buiten de familiale context. **Onze programma's helpen hen bij hun reïntegratie in hun leefomgeving,** terwijl wij hierop toezicht houden. Wij bieden tevens educatieve en sociale steun aan jongeren die zelfstandig wonen. Tot slot bieden we begeleiding aan gezinnen in het kader van de terugkeer van het kind naar de gezinsomgeving."

## Hoe verloopt de opvang van het kind?

"De kinderen zijn verdeeld over 3 paviljoenen in leeftijdsgroepen. Op eenvoudig verzoek van het kind is voorafgaand bezoek sporadisch mogelijk, maar niet systematisch. Het duurt enkele weken om een relatie op te bouwen met het opvoedkundige team, affiniteiten te scheppen en het vertrouwen te winnen. Sommige jongeren geven te kennen dat zij zich aan het einde van deze integratieperiode graag bij een andere groep willen aansluiten. De opvoeders onderzoeken of deze mogelijkheid voorhanden is. Hetzelfde geldt voor de toewijzing van kamers, die twee bedden hebben. Wij zorgen ervoor dat er duo's worden gevormd naargelang de verwantschap, maar soms moeten wij andere oplossingen zoeken. Het is belangrijk dat de kinderen deze plek zelf helpen inrichten. Zij kunnen de kamer personaliseren met posters, foto's, ... We willen dat ze zich "thuis" voelen."



## Hoe worden de nieuwkomers verwelkomd?

"Wij zorgen voor een feestelijke sfeer, ongeacht in welk paviljoen ze worden ingedeeld. We zorgen voor een kleine welkomstdrink waarbij de ganse groep aanwezig is. Zo kunnen zij elkaar in een ontspannen en warme sfeer leren kennen. Het huis en al zijn bewoners, zowel werknemers als bewoners, maken deel uit van een dagelijkse routine. Dat is nieuw voor hen. Het is daarom belangrijk dat deze kennismaking gemoedelijk verloopt, zodat zij zich welkom voelen in de groep, en **zich zo goed mogelijk aanpassen aan de werking bij Clair Matin.**"



## Herinnert u zich een specifieke verwelkoming van een nieuwe bewoner?

Ja, dat was de komst van een kleine 3-jarige die we “Eliot” zullen noemen. Het hele huis was opgewonden om een “kleintje” te verwelkomen. Hij kreeg veel aandacht en vriendelijkheid van iedereen. Eliot groeide op in een gezin van verslaafden. Geen wonder dat hij vaak aan zijn lot overgelaten werd. Hij was het slachtoffer van verwaarlozing: onveiligheid, gebrek aan stimulatie, ... de rechtbank besloot uiteindelijk om hem in een instelling te plaatsen. De verandering van eenzaamheid thuis naar een levendige groep met onbekende kinderen en volwassenen was een beproeving. Maar naarmate de maanden verstreken, vond hij zijn plekje in Clair Matin en zagen we een glimlach op zijn gezicht verschijnen. Hij wende aan de instelling en het team. Hij kan nu goed opschieten met al het personeel en heeft een speciale band met zijn referentiepédagoge voor wie hij heel open staat. Hij vraagt soms naar haar als ze een dagje verlof heeft en wordt verdrietig wanneer ze haar vakantiedagen opneemt. Vandaag **is hij een levendige jongen, die goed evolueert, graag naar school gaat, met anderen speelt,**

**en ja, soms kattenkwaad uithaalt.** Maar bovenal is hij uiterst vertederend. Niet alle plaatsingen volgen dit scenario. Vaak hebben de jongeren het lastig met het weghalen uit hun familiale omgeving.

## Waren er bij jullie ook aanpassingen nodig ten gevolge van de pandemie?

”Jawel, de verplichtingen waar elk goed huisgezin zich aan houdt: het dragen van mondklappers, hydroalcoholische gel, isolatie in geval van het vermoeden van Covid-19 besmetting... De nieuwkomers konden niet langer in het centrum bezoek ontvangen van hun naasten (ouder, voorgd,...)

Het moeilijkste was om de onderwijsbeslissingen op te volgen. De regelgeving werd meerdere keren op het laatste moment gewijzigd. Het personeel – en vooral de kinderen – moesten zich permanent aanpassen zonder informatie over de start van de fysieke lessen.” ■

Interview gerealiseerd door Christel Lecocq

“Kinderen kunnen het vaak niet goed verwerken wanneer ze uit hun familiale omgeving worden weggehaald”



# Het Leger des Heils brengt soelaas nu de tweede Covid golf in India nog aanwakkert...



Een ziekenwagen van Het Leger des Heils brengt Covid patiënten naar het ziekenhuis

**Het Leger des Heils mobiliseert zich in India nu het aantal geregistreerde gevallen van COVID-19 ongekende hoogtes bereiken.**

De internationale beweging runt verschillende ziekenhuizen en klinieken in het land. Het beleid van de Indiase regering is er tot dusver op gericht de behandeling van COVID-19 te verstrekken via haar eigen zorginstellingen. De afgelopen dagen hebben de ziekenhuizen van het Leger des Heils grote aantallen patiënten met COVID-symptomen opgenomen omdat het nationale systeem deze capaciteit niet meer aankan.

Volgens de laatste gegevens van de Wereldgezondheidsorganisatie waren er **eind april meer dan 17,6 miljoen gevallen van COVID-19 in het land**. Het aantal geregistreerde sterfgevallen door het virus vertoont ongekende pieken.

De werkgroep COVID-19 van het internationale hoofdkwartier van het Leger des Heils heeft de situatie onderzocht om aanvullende maatregelen voor te stellen die de teams ter plaatse kunnen ondersteunen.

*“Wat we op dit moment kunnen doen is realistische vooruitzichten brengen aan mensen die dreigen hun hoop het verliezen.”* zegt kolonel Lahlmingiana, National Executive Officer in India.

## Het westen

In Maharashtra is het **Evangeline Booth Hospital (EBH)** van het Leger des Heils in Ahmednagar een van de weinige niet-overheidsinstellingen waar sinds maart 2020 coronapatiënten worden opgevangen. 160 bedden zijn voorbehouden voor COVID-patiënten.

Het Leger des Heils beheert ook het Emery Hospital in Gujarat, dat 50 bedden biedt aan COVID-patiënten.

## Het zuiden

De Indiase regering heeft het **Catherine Booth Hospital** in Nagercoil, in het uiterste zuiden van India, gevraagd om 40 COVID-patiënten op te nemen.

Aangezien de patiënten niet bezocht kunnen worden, focust het Leger des Heils zich op het verstrekken van maaltijden en essentiële ondersteuning.

## Het noorden

Het oogheekundig **MacRobert-ziekenhuis** in Dhariwal, Punjab, heeft aangeboden even hun kerntaak te verleggen door meer dan 150 patiënten met COVID te behandelen. Een groep van 10 leerling-verpleegsters, opgeleid door de school van het Leger des Heils, kreeg de opdracht naar de plattelandsgebieden rond het ziekenhuis af te reizen om PCR-testen en andere medische onderzoeken uit te voeren. Deze “Polymerase Chain Reaction-test” toont aan of je al-dan-niet besmet bent. Er werd ook volop ingezet op een informerende vaccinatiecampagne.

## Centraal

Terwijl het Evangeline Booth Hospital van het Leger des Heils in Andhra Pradesh wacht op officiële toestemming om te openen, is op **maandag 26 april een nieuwe ambulancedienst opgestart** ten dienste van de gemeenschap van Nidubrolu. Speciaal opgeleid personeel, in volledige beschermende uitrusting, ondersteunt de volksgezondheidsinitiatieven van de burgerregering.

Generaal Brian Peddle, internationale leider van het Leger des Heils, moedigt de bevolking van India aan met de woorden van de profeet Joshua: “Wees sterk en zeer moedig”. Hij wijst er ook op dat het belangrijk is dat de instructies van de regering inzake volksgezondheid worden opgevolgd en dat de beperkende maatregelen correct worden nageleefd. *“Ik ben ingeënt. Ik moedig u aan hetzelfde te doen,”* schrijft de Generaal. ■

Cécile Clément naar The Salvation Army bronnen

# Sociale rechtvaardigheid wordt in de eerste plaats gevoed in de scholen

**Het internationale Leger des Heils zet zich in voor de strijd tegen sociale ongelijkheid en blijft gelijkheid en rechtvaardigheid op alle gebied benadrukken.** De missie die ze heeft geselecteerd uit de “17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen”, opgesteld door de Verenigde Naties, bestaat voornamelijk uit het verbeteren van de levensomstandigheden van de allerarmsten en meest kwetsbaren. Ondanks de pandemie blijven de inspanningen vooral gericht op schoolonderwijs.

**Duurzame Ontwikkelingsdoelstelling nr 4 “Kwaliteits- onderwijs”** is voornamelijk gericht op solidair en rechtvaardig onderwijs. Het gaat erom de leermogelijkheden voor iedereen levenslang te bewaren, ervoor te zorgen dat alle kinderen van leerplichtige leeftijd het basis- en het voortgezet onderwijs kunnen afmaken, en dat zij toegang hebben tot een beroepsopleiding en hoger onderwijs, ongeacht geslacht of sociale status.

In haar 2.000 scholen wereldwijd onthaalt het Leger des Heils meer dan 500.000 studenten van de lagere school tot de universiteit. In veel landen is dit een ongelooflijke opportuniteit, soms de énige kans, voor kinderen en jongeren om te genieten

van kwaliteitsonderwijs, gebaseerd op christelijke waarden, en wat hen aanmoedigt om later een zinvolle rol te spelen binnen hun gemeenschap.

## 76 miljoen kinderen

Armoede blijft een universeel probleem. Zesenzeventig miljoen kinderen leven of overleven in armoede en ellende, zelfs in de rijkste landen ter wereld.

## 73% van de onderwijsinstaties van het Leger des Heils

In ongeveer 95 van de 132 landen waar het actief is, heeft het Leger des Heils de afgelopen vijf jaar nieuwe strategieën ontwikkeld of aangepaste programma's gelanceerd om solidair en kwaliteitsvol onderwijs voor iedereen te garanderen.

## ...En wat de pandemie betreft

Terwijl de COVID-19-pandemie zich over de hele wereld verspreide, hebben heel wat landen de scholen tijdelijk gesloten, wat nare gevolgen had voor meer dan 91% van de leerlingen. **In april 2020 zaten bijna 1,6 miljard kinderen en jongeren niet op school en bijna 369 miljoen kinderen die afhankelijk zijn van schoolmaaltijden misten hun dagelijkse basisvoeding.** Nooit eerder zijn zoveel kinderen tegelijkertijd onttrokken van degelijk onderwijs, waardoor het leerproces wordt verstoord en het leven van deze jonge bevolkingsgroep, vooral de meest kwetsbare, wordt ontwricht. De wereldwijde pandemie heeft verstrekkingen gevolgen die de moeizaam verworven vooruitgang op gebied van onderwijs in gevaar dreigt te brengen.

De scholen die over de hele wereld door het Leger des Heils worden beheerd, hebben zich aangepast aan de beperkingen die door de gezondheidssituatie werden opgelegd om de continuïteit van het onderwijs zo goed mogelijk te waarborgen. In Darjeeling, India, houdt de school voor doofstomme leerlingen videoconferentielessen in gebarentaal. In Zuid-Korea wordt gebruik gemaakt van televisie, radio en sociale media om studenten te helpen

de impuls van hun leerproces vast te houden. In gebieden waar technologie niet direct beschikbaar is, zoals Liberia, sturen de leraren van het Leger des Heils opdrachten naar de leerlingen, hetzij per post, hetzij door persoonlijk bij hen thuis langs te gaan.

Op 92-jarige leeftijd verklaarde de stichter van het Leger des Heils in zijn laatste toespraak: “Ik zal vechten, tot het einde! “Degenen die zijn taak hebben overgenomen, streven er naar om niet onder te doen voor hem. ■



# ZEN MASSAGE

## ONKLOPBARE PRIJZEN!

SLECHTS  
10€/  
UUR



Li werd onder valse beloftes van China naar Europa gebracht. Ze werd uitgebuit in een massagesalon waar haar paspoort werd ontnomen. Li had geen fatsoenlijk onderkomen voor de nacht en sliep regelmatig op straat. Toen ze doorhad dat ze slachtoffer was van mensenhandel, heeft ze een advocaat ingeschakeld en klacht ingediend. Li werd opgevangen door het Leger des Heils maar haar situatie is nog lang niet opgelost en teruggaan naar China is ook geen optie.

### Wat kan jij doen ?

Wees er alert voor onder welke omstandigheden jij je massage krijgt. Dit zijn signalen die kunnen duiden op wantoestanden : slechte hygiëne, materialen worden niet of slecht schoongemaakt voor ze bij een nieuwe klant worden gebruikt, zeer lage prijzen ten opzichte van andere aanbieders, medewerkers spreken geen Engels of Nederlands,...

**Verdere info ► [www.armedusalut.be/mensenhandel](http://www.armedusalut.be/mensenhandel)**

**Neem contact op ►** **PAG-ASA 02 / 511.64.64** **PAYOKE 03 / 201.16.90** **SURYA 04 / 232.40.30**  
Brussel Antwerpen Luik

**Go !** ■ Driemaandelijkse uitgave van het Leger des Heils | Nationaal Hoofdkwartier, Sociale Werken van het Leger des Heils in België, Nieuwe Graanmarkt 34, 1000 Brussel | Tel. : 02 513 39 04 | [www.legerdesheils.be](http://www.legerdesheils.be) | Verantwoordelijke uitgever : Mike Stannett | Redactiesecretaris : Cécile Clément | Opmaak : Reymann Communication, 32 rue de l'industrie, F-67400 Illkirch | Gedrukt bij Manu-Mail nv - Lebbeke | Foto's : © Leger des Heils, Stichting Leger des Heils, AdobeStock.  
Wettelijk depot nov. 2016 - ISSN 2593-0400