

Go!

Driemaandelijks
tijdschrift

N° 5 – November 2017

1€

Een ambitieus project voor de bewoners van foyer Georges Motte

Interview met **Philippe Reynaerts**,
Directeur van Foyer Georges Motte p.3

★ **SPECIAAL KERSTDOSSIER** ★

Het Leger des Heils is een internationale beweging en behoort tot de universele christelijke kerk. Zijn boodschap is gebaseerd op de Bijbel. Zijn dienstverlening wordt gestimuleerd door de liefde tot God. Zijn opdracht is het Evangelie van Jezus Christus te prediken en in Zijn naam menselijk nood te lenigen zonder enige vorm van discriminatie.



De komst van de "Vredesvorst"



De profeten waren vol lof voor hen die al eerder een nieuw tijdperk verkondigden voor het uitverkoren volk van God.

Het was echt wel de moeite waard om zeven eeuwen te wachten tot deze profetie in vervulling ging.

Degene die is aangekondigd zal niet minder zijn dan de "Vredesvorst" en de "Eeuwige Vader". Tot in het kleinste detail is alles minutieus voorbereid. De mensheid bewoog hemel en aarde toen Jezus Christus, Zoon van God, op de aarde werd gezet als pasgeborene.

Sommigen begrepen de boodschap op eigen kracht: de drie wijzen uit het Oosten volgden de ster naar Bethlehem, een engel, omringd door een engelschaar, lichtte de herders uit de buurt in, midden in de nacht. Daar in die stal. "Zij vonden er Maria, Jozef en de pasgeborene" vertelt ons het kerstverhaal. Hun geloof wordt eindelijk beloond.

Sindsdien gaat het nieuws de wereld rond. Maar wordt deze boodschap vandaag wel aanvaard en begrepen? Blijft de komst van de Gods Zoon nog actueel? Is deze onvoorwaardelijke liefde tot Jezus zoals de herders en de Driekoningen toonden, niet weggeëbd door de zorgen die in ons hoofd ronddolen?

De Bijbel nodigt ons uit om terug te keren naar de bron. Er is een sprankeltje hoop dat er opnieuw een boodschapper zal opstaan en aan elk die het horen wil een boodschap van vrede zal brengen: "Er is een redder opgestaan, Christus de Heer". Laat ons hopen dat deze boodschap ook na de advents- en kerstperiode in het nieuwe jaar 2018 nog verder blijft nazinderen.

Mijn beste wensen aan onze vrienden en onze lezers, aan iedereen van goede wil!

Daniel Naud, Kolonel
Voorzitter

Oase in de woestijn...

Een kerstgedachte van hoop



"Zie de maagd zal zwanger worden en een zoon baren en men zal Hem de naam Emmanuel geven, hetgeen betekent God met ons."

(Mattheus 1: 23)

Op mijn computer wisselt dagelijks de achtergrondfoto op het bureaublad.

Vandaag is dit een oase in een woestijn. Het bijschrift stelt een retorische vraag: Hoe prikkelt het beeld van een oase uw verbeelding? Als ik kijk naar de weelderige vegetatie, de palmbomen en het sprankelende water tegen de achtergrond van brandende zandduinen en de woestijn, denk ik onwillekeurig aan het verhaal van de drie wijzen die een lange reis ondernemen en de ster volgen naar Bethlehem om de beloofde Messias te vinden.

Vandaag de dag is er in dit deel van de wereld zoveel onrust, oorlog, geweld en lijden. De mengeling van haat, hopeloosheid en wanhoop vormt op zich een verlaten woestijn. En net als het zand van de woestijn de oase probeert binnen te dringen, proberen vluchtelingen de ellende van de oorlog achter zich te laten en veiligheid te zoeken op allerlei plaatsen over de gehele wereld.

De rol van het Leger des Heils omvat hoop en verlossing te bieden, zoals een oase in de woestijn voor mensen in nood. Niet alleen voor vluchtelingen maar ook voor mensen die eenzaam of ongelukkig zijn. Ja, er is ook een diepere kant aan deze illustratie. Dat de viering van de geboorte van Christus een tijd voor verfrissing is. Een tijd om "het levengevende water" van het Christus verhaal te zoeken en hoe de geboorte van Jezus in ons hart nieuw leven geeft.

'Kerst is pas een feest als Jezus is geboren in je hart'.

Deze woorden uit een lied illustreren hoe de geest van God onze ziel, ons hart en onze geest kan verlichten en ons eeuwig leven kan geven.

Hopelijk zal deze boodschap niet verloren gaan of verstommen terwijl we de mensen verwelkomen die bij ons een toevluchtsoord zoeken, verfrissing en hoop, tijdens deze kerstperiode.

God zegene u.

Mike Stannett, Majoor
Vice-voorzitter

Kerst vieren in alle vrijheid met respect voor iedereen



BRUSSEL

Het opvangcentrum in Brussel, Foyer Georges Motte, heeft zeventenzeventig bedden voor alleenstaande mannen in moeilijkheden. Het centrum heeft ook een tweedehandswinkel "Le 24".

Mannen tussen achttien en vijftig jaar (soms zelfs ouder) worden er opgevangen. Elkeen heeft een verschillende culturele achtergrond of nationaliteit. Een sociaal-educatief team begeleidt de bewoners en probeert om de financiële, administratieve, sociale en familiale situatie te verbeteren. Er wordt een individueel re-integratieproject opgesteld naar ieders verwachtingen, mogelijkheden en capaciteiten.

Een belangrijk pedagogisch project van dit centrum is de re-integratie op de arbeidsmarkt. Daarom wordt van elke bewoner verwacht een taak op zich te nemen binnen het centrum, daadwerkelijk werk te zoeken of een opleiding buitenshuis te volgen.

De voorgestelde taken omvatten onderhoud, hulp in de keuken, renovatiewerken aan het gebouw, ophalen en verkoop via onze tweedehandswinkel: kleding, huisraad, kleine en grote huishoudapparaten.

Ter gelegenheid van christelijke feestdagen, worden er feestelijke maaltijden bereid. We besteden speciale aandacht aan het jaareinde met als hoogtepunt het kerstavondfeest.

Er is een bijeenkomst met de gelovigen, gevolgd door een moment van uitwisseling tussen de verschillende geloofsovertuigingen. Iedereen kan en mag zich uiten en een constructief debat op gang brengen. We geven de bewoners gelegenheid om deel te nemen aan een gezamenlijke maaltijd en een feestelijke avond. Zij kunnen zich aanmelden voor het Kerstavondmaal dat om 22 uur begint.

Op kerstavond 2015 was majoor Stannett te gast. Hij is hoofdverantwoordelijke voor het Leger des Heils in België.

In 2016 hebben we de film "L'Arbre de Noël" van Bourvil gedraaid. Aansluitend volgde een gesprek over de verschillen tussen het protestantisme, het katholicisme en de islam. Wat ons opviel is dat mensen zonder expliciete overtuiging de waarden van liefde en respect delen met de gelovigen. De directeur van het centrum verraste die avond iedereen met zijn culinaire vaardigheden.

Tijdens de overgang van oud naar nieuw op 31 december, kiezen de bewoners zelf uit het programma dat de opvoeder hen voorstelt.

Ondanks de onderlinge verschillen is het fijn om vast te stellen dat de bewoners respect hebben voor elkaars overtuiging en hun tradities. Er worden in een aangename sfeer gedachten gewisseld tussen gelovigen en andersdenkenden.



Iedereen krijgt zijn dagelijkse taken toegewezen

Ter gelegenheid van de Ramadan stellen we ook een specifieke ruimte ter beschikking aan moslims en bereiden we een halal maaltijd voor het schaapect.

Een kapelaan van het Leger des Heils luistert naar alle bewoners, ongeacht hun geloof.

Philippe Reynaerts,
Directeur van Foyer Georges Motte

"Ik vind het fijn om deel te nemen aan de feestelijke maaltijd die de instelling vlak voor de feestdagen organiseert. Op kerstavond en oudejaarsavond volg ik echter liever de tv-programma's."

Paul

"Ik neem deel aan de feestmaaltijden, het speciale menu op Kerstavond en ook op Nieuwjaar. Ik ben wel moslim maar stel het op prijs om deze momenten met anderen te delen en de waarden die daar bijhoren."

Abdelouahad

Jean is altijd goedgeluimd: "Ik doe mee aan alle activiteiten. Ik ben aanwezig bij alle feestelijkheden en ook bij de maaltijden op Kerst- en Oudejaarsavond."

De waarheid voor vandaag

Kerst 2017



We nemen even een pauze in de drukte van ons hectische en rusteloze bestaan om God te danken voor zijn wonderbaarlijke cadeau. Het grootste geschenk dat ooit aan de mensheid is gegeven: een gave van genezing, integriteit, herstel, liefde, verzoening en een relatie met de God die hemel en aarde schiep.

De apostel Paulus herinnert ons eraan hoe groot dit cadeau is: 'Dank God voor Zijn Zoon, die Hij heeft gegeven' (2 Korintiërs 9:15).

Het is triest dat zoveel mensen niet in staat zijn om de waarheid van het Evangelie te herkennen en te beleven. Het is een boodschap van goed nieuws, die ons herinnert aan Gods liefde en zorg voor iedereen die ervoor kiest om te geloven en Hem op Zijn woord te geloven.

Tijdens het proces van Jezus vroeg Pilatus: 'Wat is waarheid?' (Johannes 18:38). Vandaag de dag stellen we onszelf in toenemende mate dezelfde vraag. In de afgelopen maanden hebben we onze woordenschat kunnen uitbreiden met termen als 'alternatieve feiten', 'vals nieuws' en 'nepnieuws'. Het is geen wonder dat er een generatie opgroeit die meer en meer sceptisch en achterdochtig is over een claim op absolute waarheid.

Voor veel mensen is 'de waarheid' een relatief en subjectief begrip geworden. Het is iets wat 'goed voelt' of wat iets moet zijn op een bepaalde dag of in een bepaalde situatie.

In feite is een subjectieve benadering van de waarheid niet nieuw. Mensen van alle tijden hebben ervoor gekozen de waarheid zo te lezen en te interpreteren dat zij hen goed uitkomt.

In een wereld die zijn morele kompas is kwijtgeraakt, hebben we de waarheid echter harder nodig dan ooit. Sommigen twifelen aan de relevantie en het belang van Jezus, en toch zien we door het leven dat Hij leefde dat God echt met Hem was. Als we naar Jezus kijken, zien we bewijs dat God in en door Hem werkte. Zijn leven toont de waarheid van Gods belofte en boodschap aan de wereld.

Levend in de verwarring van de 21^{ste} eeuw kan het moeilijk zijn om de waarheid te onderscheiden, maar Kerst gaat over God die onze wereld binnenkomt met de gave van Zijn zoon, Jezus. De engelen kwamen de wereld van de herders binnen om de geboorte van de Verlosser aan te kondigen. En deze herders gingen naar de stal om de waarheid te ervaren die hen verteld was.

Jezus kwam en woonde onder ons, stierf aan het kruis zodat wij gered konden worden, stond op uit het graf en ging naar de hemel, aan de rechterhand van God, zijn Vader. We weten dat Hij op een dag zal terugkeren om Gods koninkrijk op aarde te vestigen. Wat een machtige dag zal dat zijn!

En Hij heeft ons niet verlaten of vergeten toen Hij terugkeerde naar Zijn Vader. Hij zei: 'Ik zal aan mijn Vader een andere Helper voor jullie vragen. Hij zal voor eeuwig bij jullie blijven. Hij is de Geest van de waarheid. De mensen die niet in Mij geloven, kunnen Hem niet ontvangen. Want ze zien Hem niet en kennen Hem niet. Maar jullie kennen Hem, want Hij blijft bij jullie en Hij zal in jullie zijn'

(Johannes 14: 16-17).

Onze uitdaging is dat we bewust de aanwezigheid van Jezus gaan ervaren. En die aanwezigheid kan net zo echt zijn als tijdens dat eerste Kerstfeest.

We mogen Zijn volgers zijn in onze tijd. Hij heeft ons verzekerd: 'Als jullie je houden aan wat Ik zeg, zijn jullie werkelijk mijn leerlingen. Dan zult u de waarheid kennen en door de waarheid bevrijd worden' (Johannes 8: 31-32).

Kerst is Gods grootste geschenk, omdat we de waarheid kunnen kennen – een waarheid die meer is dan een abstract concept, die echt en levend is, in Jezus belichaamd en doorgegeven door de Heilige Geest.

'Wij weten dat de Zoon van God gekomen is en ons heeft laten zien hoe wij de enige en echte God kunnen leren kennen. Wij zijn één met de ware God door zijn Zoon Jezus Christus. Hij is de ware God. Hem te kennen, is het eeuwige leven. Vrienden, houd je ver van alles wat Gods plaats in je hart zou kunnen innemen' (1 Johannes 5: 20-21).

Ik bid dat ook u de waarheid dit kerstseizoen zult ervaren.

André Cox,
Generaal Leger des Heils

Samen Kerst voorbereiden



De eerste kerstmarkt in ons centrum “Huis van Moeder en Kind” ligt al meer dan 20 jaar achter de rug.

Deze dag is een gelegenheid om de werkstukken die de moeders maakten tijdens de verschillende workshops handwerken, naaien en koken, tentoon te stellen en eventueel te verkopen.



Dit feest is ook het begin van de Adventsperiode, dus ook het moment om het huis te versieren om publiek van buitenaf te verwelkomen: ouders, vrienden, kennissen, moeders van vroeger met hun kinderen. Moeders die bij ons hebben verbleven, vinden het fijn om ons het vervolg van hun levensverhaal ‘te vertellen’ maar ook en vooral te genieten van een warm moment.

De woonkamer van de moeders wordt omgetoverd tot een theesalon waar gebak, wafels, pannenkoeken, warme chocolademelk worden opgediend. U kunt er zeker van zijn dat het lekker is.

Het is een prettig moment in een hartverwarmende sfeer als voorbereiding van de Kerst.

Terwijl de ouders iets eten, kunnen de kinderen plezier maken. Er is voor hen een spelletjeshoek en een leesruimte ingericht. Iedereen vindt zijn gading.

In de afgelopen jaren zijn deze feestelijke momenten verschillende keren aangepast. Er zijn inmiddels zoveel kerstmarkten in verschillende scholen, op gemeenteparken en in andere instellingen. Daarom is sinds vorig jaar onze Kerstmarkt omgedoopt tot “Kerstproeverij”.



Naast handenarbeid is er plaats gemaakt voor meer proeverijen. We leggen nog meer het accent op het aangename, het gezellig samenzijn rond lekkernijen.

Dit jaar vond de Kerstproeverij plaats op zaterdag 25 november.

Lynn Barbieux
Directrice “Huis van Moeder en Kind”



Kerst: ook kinderfeest



Het kinderkuis Clair Matin onthaalt en begeleidt tweeënveertig kinderen tussen de drie en achttien jaar. Zij willen niet alleen een kader scheppen van opvoeding en affectie, maar ook alle middelen en de nodige tools aanreiken om een reguliere en geslaagde opleiding te kunnen volgen.

Zij proberen eveneens om het contact tussen kind, familie en omgeving te bewaren zodat deze jeugd hun roots en culturele achtergrond meekrijgen. Hun ultieme wens is dat de kinderen en de jongeren opnieuw kunnen integreren in hun familie. Er wordt een veilige omgeving gecreëerd door de terugkeer vooraf goed voor te bereiden en aangepaste begeleiding te bieden. Op die manier kan de effectieve terugkeer een succes worden. Een belangrijke rol in dit project is de regelmatige opvang thuis tijdens de vakantieperiodes.

We stellen echter vast dat steeds minder kinderen de mogelijkheid hebben om tijdelijk terug te keren naar hun gezin. Het team van Clair Matin vindt het belangrijk dat de kinderen de eindejaarsfeesten doorbrengen in een feestelijke en aangename sfeer.

Begin december gaan we van start. We vragen aan de kinderen om speelgoedfolders te doorbladeren en een verlanglijstje op te stellen. Op het Sinterklaasfeest verrassen wij hen met een lekkernij en een cadeautje.

Op 20 december staat de feesttafel bij de kerstboom klaar voor alle personeelsleden en kinderen en staan wij ook even stil bij de betekenis van Kerst. Ook hier krijgt elk kind een geschenkje. Onze opvoeders kennen ondertussen hun pupillen door en door, qua smaak en karakter. Ze doen alle moeite om een praktisch en passend cadeau te vinden. Vorig jaar kreeg elk kind een dekbedhoes naar ieders smaak met een afbeelding van hun favoriete held. Ze waren erg verrast dat de opvoeders hen zo goed kenden. Sommige kinderen hadden een presentje voor het team wat voor enige emotionele momenten zorgde en enkelen een traantje deed wegpinken.

Het is een traditie geworden om samen kerstavond door te brengen. Een bijzondere gebeurtenis voor kinderen die helaas niet naar huis gaan. We bestellen een lekker eetmaal bij een traiteur of we gaan zelf in de kookpotten roeren. Zelfs de opvoeders die niet van dienst zijn, komen toch graag naar het huis om deze avond bij de kinderen te zijn.

Met Nieuwjaar wordt elk kind, samen met de ouders of één van de ouders of een goede kennis van hen, uitgenodigd voor een speciaal moment om het begin van het jaar te vieren.



Ieder jaar is er een ander thema. In januari 2017 werd er een wensboom ‘geplant’. Tijdens een namiddag kon elk kind, samen met zijn begeleider, een lint ophangen als symbool voor zijn wens in het nieuwe jaar. De bedoeling van deze dag is om een positieve en hoopvolle boodschap over te brengen aan de kinderen. In januari 2018 worden er lampionnetjes opgelaten, ze brengen geluk en hoop.

Het is een indrukwekkend moment dat het tehuis samen met de familie beleeft.

Enkele wensen die werden vervuld:

Carlos droomde ervan om terug naar huis te mogen. Deze terugkeer zit er aan te komen. De band met de mama is versterkt, de terugkomst wordt stilaan werkelijkheid. Het zal niet meer dit jaar zijn, maar er is een begin van de vervulling van de wens.

Manon was bang dat ze niet meer zou terugkeren naar haar papa maar gelukkig is het wel gelukt.

De kleine Cruz, net zes geworden, is alle contact verloren met papa die nu in de gevangenis verblijft. Zijn mama liet al eerder niets meer van haar horen. Hij weigerde om een lintje in de wensboom te hangen want hij heeft geen wensen klaar. Uiteindelijk, met de hulp van zijn opvoeder, is zijn wens dat iemand voor hem zou zorgen. Dankzij een sponsororganisatie, heeft hij nu ‘een meter’ die contact met hem heeft en die in januari is uitgenodigd.

Sylvie Vander Goten
Directrice SAAE Clair Matin

Kerst : het belang met anderen te delen



Het Leger des Heils vindt het belangrijk dat iedereen kan genieten van de eindejaarsfeesten, hetzij thuis of in een instelling.

De kinderen die het hele jaar worden opgevangen in Kinderhuis Clair Matin en die niet naar huis kunnen, vallen zeker niet uit de boot. Sommige gezinnen, meestal eenouder gezinnen, hebben het zo moeilijk, dat ze niet in staat zijn om in deze periode iets extra aan hun kinderen te geven. Op dat moment gaan de centra van het Leger des Heils nauw samenwerken. Het opvangcentrum voor daklozen Foyer Georges Motte stelt voedselpakketten samen. Vorig jaar hadden drie kleine meisje uit eenzelfde gezin zonder deze steun niet de kans gekregen om kerst met hun familie te vieren.

Een samenwerking die het ganse jaar doorgaat

Wij bereiden deze jongeren voor om op eigen benen te staan zodra zij meerderjarig worden. Er wordt hen een appartementje ter beschikking gesteld dat ze zelf mogen inrichten. Ook daar schiet Foyer George Motte te hulp. De tweedehands winkel "Le 24" helpt de jongeren het appartement knus in te richten en een nieuw leven te starten. Zij zullen hen natuurlijk nog een tijdje bijstaan.

De redactie



Thuisbegeleiding, een andere manier om het op te nemen tegen de eenzaamheid



Alleenstaande personen, koppels en gezinnen die verkiezen om thuis begeleid te worden, kunnen rekenen op begeleiding door het Leger des Heils. Hierdoor kunnen gezinnen vaak autonoom en menswaardig leven en voorkomen hun woongelegenheden te verliezen.

Tijdens de begeleiding trachten we de mensen inzicht te geven in hun eigen leefsituatie, een overzicht te bieden van hun problemen, hun vaardigheden bij te brengen en in zichzelf te laten geloven. Samen proberen we vaardigheden te zoeken die hen in staat stellen geleidelijk het zelfvertrouwen terug te winnen en weer onafhankelijk te worden.

Voor veel mensen die we begeleiden, is eenzaamheid een sterk probleem waar we tijdens onze huisbezoeken bijzondere aandacht aan besteden. Onze bezoeken laten hen zien hoe je iemand thuis ontvangt en hoe je trots mag zijn op je eigen kleine knusse woonst. Samen met hen zetten we rustig stappen om uit het isolement te breken.

Tijdens deze huisbezoeken krijgen we een beter inzicht in hun leefomstandigheden.

Er ontstaat een zekere vertrouwensband waardoor het gemakkelijker wordt om gevoelige onderwerpen aan te pakken. Je merkt ook dat sommige cliënten voor onze komst hun woning opruimen en ze zetten speciaal voor deze gelegenheid koffie of thee.

Wij merken weinig verschil, of het nu Kerst is of niet, in ons begeleidingswerk. Het hele jaar door werken wij met hen samen, Kerst en Nieuwjaar in het vooruitzicht of niet. In de kerstperiode merken we dat isolement, niets hebben om naar uit te kijken, zwaar kan wegen.

De gesprekken zijn emotioneler. Hun woonst wordt, zij het met bescheiden middelen, in een gezellige sfeer gedompeld. Wachtend op een betere episode in hun leven.

We raden hen aan om de stap te zetten om samen met ons in het Leger des Heils een kerstmaaltijd onder vrienden te gebruiken.

Wat later organiseren we ook een nieuwjaarsreceptie. Vaak staat er een klein cadeautje te wachten.

Wendy De Block
Sociaal Assistent

"Samen" het oude jaar afsluiten en het nieuwe jaar verwelkomen

In mijn puberjaren was het Nieuwjaarskamp voor mij een simpel voorwendsel om m'n vrienden terug te zien, om de laatste dagen van het jaar en het nieuwe jaar met hen te vieren.

Maar op een dag vertrouwt me een vriendje van het eindejaarskamp iets heel persoonlijk en ernstig toe. Thuis, in het gezin wordt geweld gebruikt en hij herinnert er zich nauwelijks een serene sfeer zoals hij nu beleeft. Het verblijf doet hem enorm deugd, dit kamp is een ontspannend tussendoortje.

Sindsdien begrijp ik dat voor sommigen het kamp "Impact" niet zomaar een kampnaam is. Het kamp geeft deze vijf dagen weer wat het echte leven kan betekenen: een krachtige en weldoende impact.

Elk jaar ontmoeten we jongeren die door het leven getekend zijn en wij bieden ze voor enkele dagen een adempauze.

Met de animators streven we er naar bewust om te gaan met de



impact van een schouderklopje, een oprecht gesprek, het geven van raad. Voor u lijkt dit misschien een gewoon vakantieverblijf maar voor de meeste jongeren betekent dit veel meer.

Ook dit jaar organiseren we een verblijf van 28 december tot 2 januari voor de 13-25 jarigen. Voor het eerst in tien jaar vindt dit kamp opnieuw plaats in de vertrouwde Villa Meyerbeer te Spa.

We stellen het programma en het thema samen in navolging van de feedback van jongeren die al eerder deelnamen.

Dit jaar is het woord 'evolutie' de rode draad door het behoorlijk gevulde programma.

Lénaïc Estievenart

Ook bedrijven ondersteunen de acties van het Leger des Heils



De kerstperiode is voor het Leger des Heils het sleutelmoment van het jaar.

Het is een feestelijke periode waarin we stilstaan bij de geboorte van Jezus, een periode waarin we hoop delen maar ook een moment waarop families bij elkaar komen.

Verspreid over België deelt het Leger des Heils kerstpakketten uit aan minderbedeelden. Er worden geschenkjes geschonken, niet alleen aan de bewoners van onze verschillende centra maar ook aan de mensen die door onze diensten regelmatig worden begeleid.

"Deze periode is meestal "de tijd voor een extraatje"! We kunnen dan, dankzij de vrijgevigheid van bedrijven zoals Beiersdorf of Makro, een waardevol cadeau toevoegen. Gezien de hoeveelheid kunnen we dit zelfs het hele jaar door schenken", zegt Esther die zich bezighoudt met bedrijfssponsoring.

Het strandspeelgoed en de zonbeschermende Nivea-producten komen goed van pas tijdens de zomerkampen,

schoonheidsproducten voor moederdag, deodoranten en andere artikelen worden geschonken als verjaardagscadeau aan de mensen die door ons het jaar rond begeleiding krijgen. Op het gepaste moment maken deze geschenken iemand gelukkig. Aanvankelijk was Beiersdorf geraakt door de massale aankomst van vluchtelingen en zette zich in om ons huidverzorgende producten te schenken. Overall in België waar het Leger des Heils aanwezig is, worden er talrijke maaltijden gedeeld in een feestelijke sfeer en dit dankzij betaalde krachten en vrijwilligers die zich voor deze gelegenheid bijzonder inzetten. Restauranthouders openen hun deuren om een eetmaal voor te schotelen in een sfeervolle omgeving aan hen voor wie het leven lang niet altijd rooskleurig is.

Wij danken van harte de mensen en de bedrijven die ons gedurende het hele jaar steunen en in het bijzonder tijdens de eindejaarsfeesten.

Esther Tesch

Wenst u meer inlichtingen over donaties in natura, aarzel niet om ons te contacteren via volgend e-mailadres : etesch@armedusalut.be



Voel je niet eenzaam met Kerst



Vanaf de maand november tooien de winkels en straten zich in een warme eindejaarsfeer. Naarmate Kerst nadert stijgt de spanning en groeit de verwachting. Zelfs de televisieprogramma's herinneren ons eraan dat er bij Kerst een groot en gezellig familiefeest hoort.

Maar denken wij wel aan de mensen die alleen zijn, geïsoleerd zijn of in armoede leven en die Kerst niet (kunnen) vieren? Bij vele alleenwonende vrouwen knaagt in deze feestperiode de eenzaamheid. De kinderen zijn volwassen en wonen vaak een eind weg. Alles herinnert hen hieraan en dat vergroot het gevoel van eenzaamheid.

Vrouwen die de Leger des Heils-vrouwenbond⁽¹⁾ bezoeken bevinden zich vaak in deze situatie. De wekelijkse bijeenkomst is vaak het enige moment in de week waarop ze in contact komen met anderen.

Maria is 70 jaar. Ze komt al heel wat jaren naar de Gezinsbond.

Ze woont alleen. Ze geniet van de feestelijke avonden waarop zij wordt uitgenodigd, georganiseerd door het Leger des Heils. Het is een aangename en rijke beleving, een avond waarop zij tal van vrienden ontmoet. Het gezamenlijke feestmaal bevordert de sfeer van feest!

Monique, 80 jaar, is al tientallen jaren van de partij in de Gezinsbond. Ondanks de grote afstand te voet komt zij regelmatig. Ze zorgde een aantal jaren voor haar twee kleinzonen, van wie de ouders zijn overleden. Wat was het in vroegere jaren genieten, samen met zijn drietjes op het kerstfeest van het Leger des Heils. Wat Monique het meest waardeert is een warm welkom, het gevoel van thuishouden: eenzamen maar ook dak- en thuislozen die samen Kerst en/of Oudejaar vieren.

Dit zijn schaarse belevingsmomenten, in een geest van broederschap. Dat is het ware verhaal van Kerst.

Majoor Maja Schwegler

⁽¹⁾ De Vrouwenbond (ook heren zijn welkom) komt eenmaal per week samen.

De ware betekenis van Kerst beleven

In Quaregnon, een buitenwijk van Bergen, wordt elk jaar een kerstavond georganiseerd door de korpsleden (christelijke gemeente).

De genodigden zijn mensen die ze hebben ontmoet tijdens "de soepavonden". Heel wat alleenstaande mensen bezoeken regelmatig het korps en weer anderen zijn gezinnen in armoede die gehoord hebben over deze avond. Eenouder gezinnen worden tijdens deze feesten in het bijzonder geraakt door eenzaamheid en isolement.

Deze kerstavond is een avond van onverwachte ontmoetingen.

Een dame die door haar handicap niet veel buitenkomt, beleefde een aangenaam moment toen ze tussen de genodigden een oude vriend en collega ontdekte die ze sinds 30 jaar niet meer had gezien.

Ook voor vrijwilligers heeft Kerstavond heel wat verrassingen in petto. Een jongeman die 'toevallig' kwam helpen, bevestigt met tranen in de ogen dat hij die avond de 'ware betekenis van Kerst' heeft ontdekt.

Kerst : feest van hoop



Voor veel mensen staat Kerst symbool voor blijdschap en feest, voor anderen is het meer het gevoel van eenzaamheid die dan de boventoon voert.

De kerstperiode is niet voor iedereen een fijne periode. Het Leger des Heils levert een inspanning om ervoor te zorgen dat dit feest anders zal verlopen voor eenzame mensen dan de andere jaren.

Voor het tweede jaar, nodigt korps Luik in haar lokalen personen uit die alleen zijn om kerstavond door te brengen. Een honderdtal mensen worden voor deze feestelijke avond verwelkomd in een gezellige en familiale sfeer. De kinderen zullen die dag een optreden ten beste geven.

Ik herinner me nog steeds de dame die ik enkele jaren geleden ontmoette, toen ik naast de kerstpot de bel liet rinkelen bij onze straatcollecte:

"Dank u wel, ik zal jullie nooit kunnen vergeten. Ik ben tijdens de Tweede Wereldoorlog geboren uit een Belgische moeder en een Duitse vader. Toen ik nog klein was, was het moeilijk om een vreugdevol kerst te vieren als gezin. Gelukkig was het Leger des Heils er voor ons. We werden door jullie kerk uitgenodigd voor een maaltijd op kerstavond. Die avond heb ik een paar rode schoentjes cadeau gekregen. De mijne waren volledig versleten, hoe kan ik vergeten wat jullie voor mij gedaan hebben?!"

Vorig jaar terwijl we bezig waren met de laatste voorbereidingen voor het feest en we nog even de zaal verlieten voordat het feest begon, kwam een wanhopige man naar ons toe. Het belangrijkste probleem was zijn gebrek aan kledij. De Bijbel leert ons verschillende keren om de mooiste kleren aan te bieden aan hen die het nodig hebben: **"Brengt vlug het beste kled hier en trekt het hem aan..."**⁽¹⁾. Niemand kon zich voorstellen in welke sjofole toestand deze man die avond bij ons was toegekomen. Vorig jaar startte hij met een ontweningskuur en leeft weer hoopvol:

"Die avond hebben jullie me opnieuw hoop gegeven, ik kreeg moed om uit deze uitzichtloze situatie te klimmen."

Kerst is voor ons een dag van blijdschap, een periode van goed nieuws. Deze boodschap dragen we uit door daden, aandacht en liefde te geven.

Fijne feestdagen voor iedereen!

Luitenant Michaël Druart

⁽¹⁾ Het evangelie van Lucas, hoofdstuk 15, vers 22 - Boek van de profeet Jesaja, hoofdstuk 61, zoals in vers 3 bijvoorbeeld.

Enkele cijfers

Op het gebied van korpswerk komen we op :

- 5 996 klanten bij de verschillende kledingverkoop
- 5 590 voedselpakketten
- 2 704 maaltijden
- 865 soepbedelingen
- 1 861 begeleidingen en diverse ondersteuning
- Een honderdtal vrijwilligers

Op gebied van de 5 spciale centra en 2 diensten :

- 85 775 overnachtingen (kinderen/volwassenen)
- 246 314 maaltijden (centra)
- 902 noodmaaltijden verstrekt door de centra
- 11 vrijwilligers
- 318 bedden (totale capaciteit)
- 104 bedienden, zowel korps- als sociaal werk

ISOLEMENT LAAT NIEMAND KOUD.

EN U ?

Help ons licht en hoop te brengen tijdens de feestdagen...

Bij u in de buurt

Ook dit jaar zijn de kerstpotten van het Leger des Heils in 18 steden van België te vinden. Een gift, hoe klein ook, helpt ons het isolement te doorbreken.



Eén muisklik

Heel eenvoudig, voor een gift kunt u gebruik maken van de volgende website: www.kerstpotten-legerdesheils.be

Met w@rme wensen

Een gift doen is belangrijk...

Maar een wens sturen naar uw geliefden of aan kennissen die u uit het oog verloren bent, is ook een leuke manier om isolement te doorbreken.

Ontdek onze gratis en originele kaarten via : www.cartes-ads.be

TE VERZENDEN EN DELEN ZONDER BEPERKING !



Gepersonaliseerde kaarten met 4 motieven naar keuze.

*De voornaam verschijnt
als bij toverslag !*

