

★ Kersteditie ★



« Het beste Kerstrecept: warmte, uitwisselen en delen... »

De kerstpotten zijn er weer ■ pag. 6

■ Pag. 7 tot 9

Plaatselijke acties

Het Leger des Heils is een internationale beweging en behoort tot de universele christelijke kerk. Zijn boodschap is gebaseerd op de Bijbel. Zijn dienstverlening wordt gestimuleerd door de liefde tot God. Zijn opdracht is het Evangelie van Jezus Christus te prediken en in Zijn naam menselijk nood te lenigen zonder enige vorm van discriminatie.





Laat ons vertrekken en de drie Wijzen volgen...

“We hebben zijn ster in het oosten gezien en zijn gekomen om Hem onze hulde te brengen.” (Mattheüs hoofdstuk 2, vers 2)

Deze woorden van de 3 Wijzen, zonder enige matiging, gericht aan de heersende koning Herodes, in

het hart van Jeruzalem en voor de neus van Caesars leger, scheidt verwarring en ongeloof.

Zijn deze vreemdelingen, afkomstig uit Perzië en omstreken, niet een aantal eeuwen te laat? De troon van de koning aan het hoofd van het Joodse volk is immers al lang ingenomen. Deze plaats is niet meer beschikbaar.

Maar er is meer nodig om deze vreemdelingen te ontmoedigen. Ze blijven volhouden om hun doel te bereiken. En de schittering van een ster, even buiten het paleis van Herodes, geeft hen hoop op een goede afloop. Ze zullen naar Bethlehem gaan, waar volgens de profeet zal geboren worden **“degene wiens afstamming teruggaat tot de oude tijden, tot de dagen van de eeuwigheid”**, zoals de Bijbelse tekst het verduidelijkt.

Maar de sterrenwichelaars, weten het goed: de sterren bewegen niet. Daarom positioneren ze zich niet boven de steden om hun licht te verspreiden. Ze worden geregeerd door de natuurwetten. De wijze mannen waren experts in het kosmisch stelsel en trachtten hun waarnemingen te interpreteren en te vergelijken met de profetieën binnen handbereik, waaronder de Joodse geschriften.

Onder de andere verwijzingen kon er één hun aandacht hebben getrokken: **“Een ster komt uit Jacob.”**

Overtuigd dat deze ster anders was dan de ontelbare andere sterren aan het firmament, en afkomstig van het uiteinde der sterrenstelsels, gingen ze op weg. Want zelfs als sterren aan natuurwetten onderhevig zijn, ondergaan ze ook niet de invloed van God, de Schepper van hemel en aarde? We moeten aannemen dat niets onmogelijk is voor God.

We spreken de dag van vandaag nog steeds over deze illustere Wijzen die vastbesloten waren om deze ster te volgen. Laat ons daar even bij stilstaan.

We mogen aannemen dat de God die zij in hun lange zoektocht wilden ontmoeten niet hún God was. Maar zij waren er onderweg van overtuigd geraakt dat het goede nieuws van de komst van de Messias ook hen aanbelangde.

Laten we allemaal op onze beurt ons uitgenodigd voelen om de 3 Wijzen te vervoegen op hun zoektocht om de Heer Jezus te vinden en te aanbidden. **Waarom deze prachtige boodschap van hoop niet aangrijpen om zelf uit te dragen aan de mensen, zodat ook zij de ster kunnen volgen.**

Mijn beste wensen voor de eindejaarsfeesten. ■

Kolonel Daniel Naud
Voorzitter





Laat uw licht schijnen...

We zijn ons allemaal bewust van de rol van de heldere ster in het kerstverhaal, en nee... ik bedoel niet de hoofdrolspeler in het kerstspel, maar het hemelse licht aan het nachtelijke firmament dat de herders leidt en de drie wijzen zullen volgen tot aan de stal waar het kindje Jezus zopas is geboren.

Het is deze lichtende ster aan de hemel die de wereld tot bij de Messias bracht. Deze gloed bevestigde aan de wereld de aanwezigheid bij ons van God, Emmanuel.

Het Leger des Heils wenste het idee "Laat uw licht schijnen" als thema te gebruiken voor deze adventsperiode.

We kennen allemaal wel mensen die als 'lichtbron' in ons leven zijn gekomen, mensen die van ons hielden en ons verzorgden. Mensen die ons recht hielpen toen we het even niet meer zagen zitten, mensen die ons inspireerden, mensen die ons hielpen een klare, positieve kijk op de wereld te krijgen. Mensen die ons hielpen onze weg terug te vinden.

Laat ons dan ook in deze adventsperiode allemaal proberen bewust 'een lichtpuntje' te zijn in het leven van anderen.



« Laat ons "licht" wezen in het leven van onze medemens »

Het kan door een financiële bijdrage aan een goed doel, een kleine bijdrage geven aan één van de mensen die we op straat zien zitten, een buurman helpen met de boodschappen, even een luisterend oor zijn. Een vriend trakteren of je aanmelden als vrijwilliger bij een lokaal goed doel, of meer quality time voor het gezin vrijhouden. Het achterliggende idee is dat jij voelen dat jij speciaal voor hen even de tijd maakt om wat warmte en licht in hun bestaan te brengen, een warm moment van aandacht voor een ander.

Dit geeft natuurlijk ook een geestelijke verrijking. Terwijl we het leven van andere mensen verzachten, geven we ook meer waarde aan ons eigen bestaan. God zei toen hij de wereld schiep **'laat het licht zijn' en er was licht. En God zag dat het goed was. Hij scheidde het licht van de duisternis.** Genesis 1 v3-4

Het idee ligt me wel dat wanneer we licht brengen in het leven van anderen, zelfs maar voor even, het de duisternis binnenin verdrijft. Zij voelen zich gesteund en krijgen een goed gevoel, ze vergeten even hun problemen.

Jezus staat bij Christenen bekend als het 'licht van de wereld'. Zijn licht verjaagt de donkere gedachten in onszelf, zodat we hoop krijgen en ons bestaan in al zijn volheid kunnen beleven. Een licht zijn voor anderen hoort daar bij.

Zalig Kerstfeest en de Heer zij met u. ■

Majoor Mike Stannett
Vice-Voorzitter



Goed nieuws moet gedeeld worden

Toen zij Het gezien hadden, maakten zij overal het woord bekend dat hun over dit Kind verteld was (Lucas 2: 17).

In deze boodschap aan heilssoldaten, vrienden, medewerkers en ondersteuners van het Leger des Heils, roep ik op om opnieuw ons vertrouwen op

het Evangelie te stellen.

Het goede nieuws van Jezus brengt hoop voor hen die verloren zijn, licht voor hen die in de duisternis zijn, blijdschap voor hen

die wanhopen. Het biedt een echte verandering voor degene die verstrikt is geraakt in een verslaving, voor degene die teleurgesteld is door materialisme en voor hen die betekenis en doel zoeken in hun leven.

Wij delen het Evangelie omdat we zelf hebben ervaren dat het de waarheid is en kracht biedt. We kennen de auteur en voltooiër van het Evangelie persoonlijk en daarom hebben we volledig vertrouwen in de veranderende kracht van het Evangelie voor iedereen.

Het vervolg van de deze boodschap van de Generaal kan je lezen op www.legerdesheils.be

Praktische raadgevingen

Hieronder vind je **twee afzonderlijke lijsten met praktische tips** om tijdens de kerstperiode iemands ster te zijn. Ze zijn totaal verschillend, maar het schitterende resultaat, wat je keuze ook zal zijn, brengt wat warmte aan haar of hem die het ontvangt...

Ideetjes om als ster te schitteren voor anderen

Bied een warme wafel

aan een straatventer en eet ze samen op...

Stuur een kerstkaartje

aan een eenzaam iemand, een collega, een buur die het moeilijk heeft,...

Overhandig je bedrijfscadeau voor de kerst

aan iemand die het goed kan gebruiken

Geef iets van je tijd

door iets te herstellen, te helpen in het huishouden, het voorlezen van een boek, boodschappen doen, een wandeling,...

Nodig iemand uit

voor een kop koffie of maak een plekje vrij aan je kersttafel

Schenk een warmhoudertje

cadeau zoals een muts, sjaal en handschoenen

Doe je boodschappen

en kies voor de promo "1 + 1 gratis" en geeft het cadeau aan iemand die krap bij kas zit.

Gedicht

Ik wil graag een ster laten fonkelen ...

Om de wereld te verfraaien, Heer, wil ik wat sterren in de nacht laten fonkelen.

... Een ster om een sprankeltje licht in het hart en op de lippen te toveren bij hen die nooit wat aandacht krijgen.

... Een ster met de warmte van een haardvuur in het hart van wie wacht op één oogopslag van een medemens.

... Een ster met minzame woordjes die wat zachtheid brengen, bemoedigende woordjes van dank, van tederheid.

... Een ster van reikende handen die neigen naar berustende handen, die gekruist wachten op werk.

... Een ster om het leven met teugen als parfum te ademen, verwonderd om de schoonheid die je lang niet meer opmerkte.

Ik wil graag, Heer, wat sterren laten fonkelen ... die ons terug de weg tonen naar Uw eeuwig licht.

Auteur : Danielle Sciaky

De kerstpotten, een traditie die warmte brengt om ons heen

Terwijl we de eindejaarsfeesten naderen, zijn we allemaal op zoek naar het beste recept voor een uitzonderlijke maaltijd. Sommigen zullen zich richten op biologische voeding, anderen op plaatselijke specialiteiten, weer anderen gaan de originele toer op, ... en wij dan ... wat zullen wij serveren voor onze gasten?

In België is het Leger des Heils al meer dan 125 jaar trouw aan zijn recept. Vanaf 29 november nemen leden van het Leger des Heils en vrijwilligers die het ondersteunen de traditionele potten uit hun kasten om zowaar de mooiste kerst in de regio's van Brussel, Mons, Charleroi, Luik en Antwerpen aan te bieden.

Ziehier onze beproefde ingrediënten:

- ♦ een flinke portie goed humeur,
- ♦ heel wat energie,
- ♦ met een overdosis moed,
- ♦ muziek naar geloven,
- ♦ en een berg aan motivatie...

We zullen de donaties die u zo vriendelijk onze potten toestopte tot 24 december laten sudderen.

Daarmee kunnen we onze gasten waardig ontvangen voor een maaltijd, een pakketje, kleding, onderdak voor min of meer lange termijn, morele of geestelijke ondersteuning, gesmaakte activiteiten het jaar rond, ...

De boodschap van hoop die we op straat delen blijft steeds dezelfde: het verlichten van menselijke nood, in naam van Christus, zonder enig onderscheid. We verwelkomen medemensen met verschillende achtergronden in onze instellingen en geloofsgemeenschappen.

Je kan ook online doneren via onze website:

<https://kerstpotten-legerdesheils.be/>

« In de naam van
Jezus Christus,
zonder enig
onderscheid,
menselijke nood
lenigen »



Voor hen is de kerstperiode niet persé in het teken van vreugde, overvloed en delen ... Dat is de reden waarom we ons in deze periode extra voor hun inzetten.

We zullen niet stoppen na Kerstmis en het koude weer. Deze geldinzameling geeft ons de mogelijkheid om onze acties in 2020 uit te breiden.

Onze officieren, medewerkers, teams van vrijwilligers zullen binnen onze verschillende

structuren mensen blijven verwelkomen die op zoek zijn naar materiële, financiële en / of geestelijke ondersteuning.

Wij nodigen u uit om zo snel mogelijk uw steentje bij te dragen. De feestdagen en festiviteiten worden daardoor nog smakelijker voor de minderbedeelden die we het jaar rond over de vloer krijgen.

Christel Lecocq

**EEN BIJDRAGE = SAMEN DE
ARMOEDE BESTRIJDEN**

**Jouw inzet bij onze kerstpottenactie helpt ons om
het hele jaar door acties uit te voeren.**



En wanneer het engagement van werknemers het ganse bedrijf aanzet tot betrokkenheid

Op een conferentie in Denemarken ziet Laura, een senior bij Mars, een container met het logo van het Leger des Heils voor het verzamelen van kleding.

Terug in België neemt ze vervolgens contact op met het Leger des Heils. Als familiebedrijf stelt Mars dadelijk voor om ondersteuning te bieden, maar er moest nog uitgezocht worden welke manier het engagement kan worden ingevuld.

Een team van het Leger des Heils geeft een presentatie over haar missie, wat het enthousiasme aanwakkert bij de werknemers binnen het bedrijf. Werknemers krijgen de toelating om 16 uur per jaar vrijwilligerswerk te verrichten. Ongeveer dertig onder hen aanvaarden om actief deel te nemen aan het gemeenschappelijk maaltijdprogramma in Brussel.

Elke dinsdag van 11.00 tot 14.00 uur, zijn er een honderdtal daklozen en mensen die in een isolement leven van harte welkom. Van september tot december, op één dinsdag per maand, bereidt een team van Mars een warme maaltijd en dienen die daarna zelf op.

Op 24 september kwam een eerste team groenten wassen, in stukjes snijden en koken. Ze werden geserveerd met rijst en saus van het assortiment Mars die door hen onbaatzuchtig en gul werd aangeboden.

En dat is nog niet alles! Een container, vergelijkbaar met die in Denemarken, werd gedeponneerd in het kantoor van het bedrijf. Hij werd snel gevuld met kleding. In oktober werd de container leeggemaakt en werd het speelgoed dat tijdens de kerstvakantie aan kinderen wordt aangeboden, verzameld. In november werden mutsen, handschoenen en sjaals in dezelfde container verzameld. Ze zullen worden uitgedeeld aan mensen die vrijwel geen warme kledij bezitten.



Warme maaltijden voor een honderdtal daklozen

In december, en om het jaar 2019 royaal te beëindigen, worden er voedselmiddelen met een lange houdbaarheidsdatum verzameld die het hele jaar door uitgedeeld kunnen worden.

Laura deelt dit met ons:

“Het team van vrijwilligers heeft dit moment erg gekoesterd! Wij realiseren ons pas nu onder welke omstandigheden mensen worden verwelkomd en bediend, over de hoeveelheid werk die de vrijwilligers elke week willen leveren ... Jullie hebben veel moed, het is heel inspirerend. De zeer “confronterende” ervaring heeft ieder van ons geholpen zijn persoonlijke problemen in een correct perspectief te plaatsen, nu we met eigen ogen zagen wat deze mensen dagelijks ondergaan”. ■

Esther Tesch

**SPONSORING = SAMEN DE ARMOEDE
BESTRIJDEN**

**Als een groep binnen een bedrijf zijn krachten
bundelt om een goed doel te steunen !**

Vrijwilliger zijn verwarmd de harten

Ieder jaar wanneer de feestperiode nadert, verzamelen heilssoldaten en vrienden-vrijwilligers fondsen in bij de commerciële centra.

Dankzij deze campagne kunnen we, onder andere in Brussel, ruim 300 kerstpakketten aan huis bezorgen aan mensen met een beperkte mobiliteit. Vorig jaar nam Giancarlo Pastorello voor de eerste keer deel aan deze activiteit.

«Ze opende haar kerstpakket en was zo blij dat iemand aan haar had gedacht.»



De enthousiaste boost van Giancarlo

Wie ben je en hoe heb je over onze kerstactiviteiten gehoord?

Ik ben Giancarlo en 45 jaar, geboren in Italië en opgegroeid in Antwerpen. Ik woon samen met mijn echtgenote en onze jongenstweeling van 8 jaar in de omgeving van Brugge. Als verantwoordelijke van het UPS Access Point netwerk in Belux doe ik jaarlijks heel wat kilometers. Iemand van HR binnen ons bedrijf houdt ons op de hoogte van de komende vrijwilligersactiviteiten in de omgeving van Brussel. En we zijn vrij om deel te nemen.

Waarom heb je deelgenomen?

Ik was dadelijk enthousiast. Medemensen helpen in aanloop van het eindejaar brengt ons voldoening. De activiteit zelf paste perfect bij me. Ik hou me immers professioneel bezig met logistiek en transport. Had ik een job achter het fornuis toegewezen gekregen, dan zou mijn talent zeker minder bijgedragen hebben tot een goed resultaat!

Hoe verliep de praktische organisatie van deze activiteit?

Alles was heel goed voorbereid. Na een heerlijk ontbijt met de andere vrijwilligers, ontvingen mijn toegewezen partner en ikzelf de adresgegevens en de kerstpakketten om aan huis te bedelen. Het is teamwerk want soms is het niet mogelijk om te parkeren en samen aan te bellen. De kerstpakketten komen goed terecht en dat is fijn om te zien.

Je hebt veel mensen ontmoet. Is er een bepaalde ontmoeting je in het bijzonder bijgebleven?

We hebben een heel diverse waaier van mensen mogen ontmoeten. Het contact was verschillend naargelang de beperkte mobiliteit. De gesprekken hebben zonder twijfel meer diepgang, gesprekken zoals je die met een vriend(in) kunt hebben. Ik herinner me nog heel goed de oudere dame die slecht te been was. Ze had heel wat foto's aan de muur hangen van familieleden in het buitenland. Ze vond het fijn om te babbelen want haar familie kon niet afkomen voor de eindejaarsperiode. Daarna opende ze haar kerstpakket waarmee ze dolblij was, ze kon nauwelijks geloven dat ze niet vergeten was.

Vond je het een zinvolle activiteit? Doe je dit jaar ook weer mee?

Ik vind het zeer zinvol. Je beseft, dat er achter de gevels waar je dagelijks voorbij komt, heel wat eenzame mensen leven. Als ik een duwtje in de rug kan geven in aanloop van die bijzondere eindejaarsperiode dan ben ik zeker weer van de partij.

Geïnterviewd door Esther Tesch

**TIJD MAKEN VOOR ANDEREN =
EEN STRIJD TEGEN DE EENZAAMHEID**

Zet je in voor het Leger de Heils en word vrijwilliger !



Het Leger des Heils werkt als een medicijn

Monique is 77 jaar. Ze bezoekt de dienst Familiehulp* al meer dan 17 jaar. Sindsdien beschouwt ze het Leger des Heils als haar 'geneesmiddel'.

Amper 17 jaar als Monique reeds zwanger werd. Helaas kon ze niet op de steun van haar familie rekenen. Als enig kind, en vader reeds overleden, zonder goede verstandhouding met haar moeder, besloot ze te trouwen. Er wordt een tweede kind geboren. Het echtpaar is niet gelukkig, het huwelijk houdt geen stand, de echtgenoot verdwijnt voor een lange tijd achter de tralies.

Op dat moment komt Monique in Brussel wonen waar het gemakkelijker is om werk te zoeken. Maar alvorens ze werk vindt moet ze bedelen. Ze is alert en vindingrijk, vindt al snel een baantje. Door haar werkuren is ze helaas verplicht om haar kinderen van 6 en 8 jaar te laten plaatsen. Het leven in een instelling is zwaar en zodra Monique kan, haalt ze haar kinderen terug bij haar.

Monique komt 17 jaar geleden voor het eerst in contact met het Leger des Heils. Ze had behoefte aan een voedselpakket. Daar start het herstel, niet alleen door haar tegemoet te komen

in haar hulpvraag naar voeding maar ook door haar aan te moedigen. Hier vindt ze steun, een luisterend oor... en uiteindelijk zet ze zich in als vrijwilligster.

Monique zorgt er voor dat het brood en de koffiekoeken worden ingepakt (gratis aangeboden door de bakkerij Sire) en vult de zakken met groenten om uit te delen. Monique geeft aan anderen wat zij niet heeft ontvangen, ze houdt ervan om goed te doen. Ze is heel gevoelig voor de problemen van anderen, ze heeft zelf zeer moeilijke periodes in haar leven gekend.

Monique groeide op in een gezin waar godsdienst belangrijk was. Maar door de pijnlijke gebeurtenissen in haar leven, was het vertrouwen om in God te blijven geloven verflauwd. Door het Leger des Heils te bezoeken, voelde ze stilletjes aan de waakzaamheid van God en af en toe neemt ze nu deel aan de geestelijke activiteiten.

Monique bevestigt dat ze het Leger des Heils nodig heeft want anders valt ze in een donker gat. En wij, het Leger des Heils, hebben haar nodig om medevoelen en liefde over te brengen aan onze naasten! ■

Esther Tesch

“Ze had voedselhulp aangevraagd, dat was het begin van een beter leven.”



Dankzij het Leger des Heils voelde Monique opnieuw de waakzaamheid van God.

**EEN BIJDRAGE =
HELPEN IN DE STRIJD
TEGEN ONZEKERHEID**

Elke dag maken veel mensen gebruik van de Dienst Familiehulp, er zijn veel behoeften om mensen in grote moeilijkheden te helpen. Uw steun is belangrijk.

¹ De Dienst Familiehulp (SAFPA) helpt personen / gezinnen in een moeilijke situatie. Maandelijks worden 2.000 voedselpakketten bedeeft.

Gepensioneerd maar nog steeds ten dienste van anderen

Raoul Pécher is een jong gepensioneerde. Het was voor hem evident dat hij na zijn actieve loopbaan een handje zou toesteken als vrijwilliger bij het Leger des Heils.

Bij het afscheid van zijn vroegere werkomgeving vroegen zijn collega's hoe hij zijn vrijgekomen tijd zou invullen. Hij antwoordde steevast dat hij de rangen wou vervoegen bij het leger des Heils.

De slagzin "soup, soap, salvation" trok hem erg aan. Het is vooral de mogelijkheid om de daad bij het woord te voegen op een manier die doet zeggen of denken:

"Moge mijn stem Uw stem zijn, zodat mijn woorden en mijn daden iets van verlichting en troost brengen in Uw naam".

Raoul kende het Leger des Heils al jaren door er enkele malen de zondagsdienst bij te wonen en ook deel te nemen aan de winteracties.

Vandaag neemt Raoul deel aan de bedelingen op vrijdagavond. Met een team van 4 personen gaan ze via een grote lus naar de Grote Markt in Mons. Op deze manier ontmoeten ze heel wat mensen in nood. Er wordt een gesprek gevoerd en een drankje aangeboden.

Raoul neemt de verantwoordelijke taak op zich om de gekregen voedingswaren eerlijk te verdelen onder de gegadigden tijdens de sociale permanentie.

Ook neemt hij deel aan de verschillende regionale OCMW-vergaderingen. De OCMW's zijn gegroepeerd onder de naam van SOREAL (Steunpunt Mons verantwoordelijk voor gerecupereerde voeding in winkels).

Tenslotte zet hij zich één keer per maand in bij het serveren van het ontbijt door het korps van Quaregnon. Het stevig ontbijt wordt elke zondagochtend aangeboden

«de leuze
"soup, soap, salvation",
bevalt me uitermate»



Raoul Pécher, een mooi engagement voor het Leger des Heils.

tussen 8 uur en 10 uur in Mons, in het lokaal "Le Ricochet". De minstbedeelden kunnen hier even bekomen en genieten. Gemiddeld worden hier een veertigtal mensen verwelkomd.

Voor Raoul is het vanzelfsprekend om mensen met tegenslag in het leven tegemoet te treden door ze aandacht te

geven en een glimlach op hun gezicht te toveren.

Het is voor hem ook een manier om getuigenis af te leggen van zijn geloof in God. ■

Cécile Clement



Brood is een essentieel voedingsmiddel in ons dagelijks leven. Het symboliseert eveneens delen en gezelligheid, dat net zo belangrijk is aan tafel als voor een evenwichtige voeding. In het begin van de 20e eeuw werd de voorkeur gegeven aan kwantiteit, vandaag geven we een meerwaarde aan kwaliteit, diversiteit en originaliteit. De geloofsgemeenschap van het Leger des Heils in Brussel-Centraal ontvangt doorlopend – en dit reeds enkele jaren – het onverkochte brood van het bekende merk **Le Pain Quotidien**. Met deze steun kunnen we belangeloos een kwaliteitsontbijt aanbieden en kunnen aan hulpbehoevenden elke dinsdag zo'n 100 warme maaltijden, voorzien van een extraatje. Het brood wordt ook verdeeld onder degenen die we tijdens onze diverse activiteiten ontmoeten. Restanten worden ingevroren en aangeboden in de noodvoedselpakketten.

We danken onze trouwe partner van harte. Zonder hen zou het feestelijk tintje aan onze gemeenschappelijke maaltijden ontbreken.

Majoor Frank Estievenart
Korps Brussel-Centraal

EEN BIJDRAGE = HELPEN IN DE STRIJD TEGEN ONZEKERHEID

Bijdragen helpen om de ondersteuning van kansarme mensen voort te zetten, maar elk jaar worden deze behoeften groter. Help ons onze acties te handhaven.



“Nee, maar toch bedankt !”

Ik liep de winkel uit en het sneeuwde alweer. Het was nog enkele dagen voor kerst en ik prees me gelukkig dat ik dit jaar tijdig aan de kerstshopping was begonnen. Nog een ruime keuze aan mooie cadeautjes.

Ik kreeg het gevoel dat de gezellige kerstavond met de familie niet meer stuk kon. Als het zo zou blijven sneeuwen, dan kregen we er een witte kerst bovenop, fantastisch.

Bovendien was er net een jonge dynamische priester aangesteld in de parochie. Alles voelde zo goed aan. Een ingetogen, mooie kerstdienst op komst, met een kort, maar begrijpelijk woordje van de priester. Wat later, ik was nog verzonken in gedachten, toen een arme man op de straathoek zijn hand uitstak. Ik zag vaak deze dakloze man die me al een tijdje irriteerde met zijn vleugje uitdagend medelijden.

Ik forceerde een glimlach en gaf hem een muntstukje. Het was immers binnenkort toch het feest van Kerstmis?! Ik verwachtte min of meer een bedankje, maar hij antwoordde: “Nee, bedankt”?

Ik stond al op het punt om verder te wandelen toen zijn antwoord me verraste. Hoezo “Nee, bedankt”?

“Nee,” vertelde de arme man verder “het is een vals muntstuk” . Ik bekeek hem. Het geldstuk leek me niet valser dan een ander. Het maakte me wat kregelig en ik zocht een ander, een groter. Dat gaf hij me ook terug. Dit begon me serieus te irriteren. Ik bekeek hem geërgerd. Ik opende nerveus mijn geldbeugel en overhandigde hem een bankbriefje. Hij keek er naar, staarde naar me en verzekerde me toen stilletjes dat het geen écht biljet

was. Hij maakt me belachelijk, dacht ik, hij is onredelijk, hij speelt met m’n voeten, dit kan toch niet waar zijn!

Ik durfde hem niet te vragen wat hij precies bedoelde, uit angst dat hij me nog meer geld zou aftroggelen. Uiteindelijk bood ik hem twee biljetten aan zodat hij wel een goede zaak deed, dacht ik. Mijn hand was bevroren en door de wind zweefden de briefjes in de lucht. Ik keek naar hem en staarde hem aandachtig aan. Het leek alsof hij wilde zeggen: “Hou die briefjes maar, ik heb wel wat anders te doen, en dit is je laatste kans ...”

De sjofele man keek naar de biljetten en schudde glimlachend met zijn hoofd. Dat, dat was teveel! Ik stopte alles terug in mijn portemonnaie, haalde mijn schouders op en maakte aanstalten om verder te gaan.

Hij zei: “Zo is het goed! En voegde eraan toe: “De volgende keer zal het met je hart zijn dat je een aalmoes geeft. Dan zullen de geldstukken en bankbiljetten echt zijn”. Ik bleef verwaasd staan, een schokgolf ging door me heen.

Ik raapte alle moed bijeen en ging naast hem zitten. “Als jongeling leerde ik dat God houdt van wie geeft met vreugde en met zijn hart”.

Thuisgekomen sprak ik hierover met mijn vrouw en kinderen. Na de mis op Kerstavond vroeg ik met een heimelijk lachje op de lippen aan de rest van het gezin: “Raad eens wie er komt eten vandaag?”

Christophe Hadevis

Ik ging naast hem zitten.
En hij vertelde me :
“Als jongeling leerde ik
dat God houdt van wie
geeft met vreugde en
met zijn hart”.



“Kerstmis naderde, dus ik gaf hem een geldstuk. Ik verwachtte een bedankje toen hij antwoordde: “Nee bedankt.”?

“Wie betaalt de prijs?”

«Zij misbruiken de armoede, de angst en de hoop die kwetsbare mensen voeden»

Mensenhandel is één van de grote onrechtvaardigheden die het Leger des Heils al sinds haar oprichting aan de kaak stelt. Helaas blijft de plaag van mensenhandel en arbeidsuitbuiting verder woekeren.

Deze moderne vorm van slavernij is een ernstige misdaad die de fundamentele rechten en waardigheid van de mens schendt. Het gaat zowel om vrouwen, kinderen als mannen. Mannelijke en vrouwelijke daders profiteren van de armoede, angst en hoop op een betere toekomst van uiterst kwetsbare mensen. Ze lokken hen met valse beloften van werk of huwelijk.

Eenmaal op hun bestemming worden ze meegezogen in een draaikolk van afhankelijkheid en uitbuiting door bedreiging, geweld of schuldenlast (bijvoorbeeld om hun reisschulden verder af te lossen). Het onrecht ligt in het misbruik van de machtspositie en in de beknotting van de vrijheid van het slachtoffer. Deze misdaad gebeurt meestal in het geheim, zodat slachtoffers van mensenhandel sociaal nauwelijks zichtbaar zijn. Het is een zeer lucratieve criminele activiteit.

Het Internationale Leger des Heils werkt een strategie uit gebaseerd op preventie, bescherming en re-integratie.

Elk jaar organiseert het Leger des Heils op de derde zondag in september de **‘Internationale gebedsdag voor slachtoffers van mensenhandel’**. Het is een jaarlijkse dag van geloof, gebed en concrete actie rond het heikele thema van mensenhandel.

Mensen worden aangemoedigd om na te gaan hoe het probleem van de mensenhandel in hun lokale gemeenschap zich manifesteert en waar er mogelijke oplossingen liggen.

De geloofsgemeenschappen van het Leger des Heils bundelen wereldwijd hun krachten om het probleem van



Onze medewerkers stellen alles in het werk om de mensenhandel aan te klagen.

mensenhandel en moderne slavernij aan te kaarten en medeleven te tonen voor mannen, vrouwen en kinderen die wereldwijd worden uitgebuit.

We maken ons hierover allemaal zorgen want de hele wereld is op de een of andere manier hierin betrokken. Dit jaar stond 22 september in het teken van ‘Wederopbouw van verloren waardigheid’.

Het Europese Network van het Leger des Heils komt elk najaar bijeen om de verschillende programma's uit de doeken te doen en te bespreken, maar ook om gezamenlijke projecten uit te bouwen.

Dit jaar leerde het congres in Athene ons over het Green Light Project en de diensten die het plaatselijke Leger des Heils biedt aan de samenleving en vluchtelingen. Het Leger des Heils heeft zijn eerste bewustmakingscampagne Europees gelanceerd. Ongeveer de helft van de 31 landen in Europa waar het Leger



des Heils actief is, zijn met de campagne gestart, andere landen zijn de actie aan het opstarten. Deze campagne moet deel uitmaken van de communicatiestrategie in elk land. Het geeft het Leger des Heils een ware en krachtige stem en roept op tot de herschikking van onze samenleving om dit kwaad uit te roeien en de menswaardigheid te verbeteren. ■

Lte-Kolonel Margaret Booth
Territoriale Secretariaat
Voor Vrouwenwerking



ALLES SCHOOON ONKLOPBARE PRIJS!

SLECHTS
2€/u



In België hebben we een campagne gelanceerd op de sociale netwerken Facebook en Instagram “Leger des Heils - België” met als thema “Te mooi om waar te zijn!”

Door één van deze “diensten” aan te klikken kom je op onze website www.armedusalut.be/mensenhandel/ waar je meer informatie leest over het doel van deze campagne. Ben je getriggert? Aarzel niet om ons ook eens te bezoeken op de website ! ■

Go ! ■ Driemaandelijkse uitgave van het Leger des Heils | Nationaal Hoofdkwartier, Sociale Werken van het Leger des Heils in België, Nieuwe Graanmarkt 34, 1000 Brussel | Tel. : 02 513 39 04 | www.legerdeshails.be | Verantwoordelijke uitgever : Mike Stannett | Redactiesecretaris : Cécile Clément | Opmaak : Reymann Communication, 32 rue de l'industrie, F-67400 Illkirch | Gedrukt bij Manu-Mail nv - Lebbeke | Foto's : © Leger des Heils, Shutterstock.
Wettelijk depot nov. 2016 - ISSN 2593-0400